

Scouting Admiraal van Kinsbergen 75 jarig bestaan

De groep werd opgericht op 8 september 1943 in de oorlogstijd toen de padvinderij door de Duitse bezetter verboden was. In Duitsland werd Scouting verboden in de jaren nadat Hittler aan de macht was gekomen. De leden moesten lid worden van de Hitler Jugend (voor de jongens) of de Bund Deutscher Mädel (voor de meisjes).

De nazi's hadden grote bezwaren tegen Scouting. In sommige landen - ook Nederland - waren er mensen die Scouting militaristisch vonden. In Nazi-Duitsland vond men Scouting juist een slappe hap, slordig en zonder discipline. Scouts werd geleerd dat zij 'een vriend voor allen en een broeder voor alle andere padvindere' waren. Voor de nazi's was dit onaanvaardbaar. Stel je voor dat een Duitse jongen bevriend zou zijn met jongens van andere rassen/donkere huidskleur. Misschien werd hij wel vriend met een jood.

Daarom werden de Pfadfinder en de Pfadfinderinnen verboden.

Toen Nederland bezet was deden de nazi's het voorstel om alle Scouting organisaties en de Jeugdstorm samen te voegen in één 'Nederlandse' Jeugd organisatie. Dit 'vriendelijke aanbod' werd afgeslagen. Daarop volgde, niet geheel onverwacht, op 2 april 1941 het verbod van alle Scouting-organisaties, die ervan werden beschuldigd dat ze de Engelse hielpen.

Toen in de zomervakantie van het oorlogsjaar 1943 enkele jongens van de Vondelschool op het Moensplein dan ook vroegen om een ondergrondse padvindergroep op te richten aan de heer van den Berg, leraar aan de Vondelschool stuitte dit verzoek vanzelfsprekend op vele moeilijkheden.

Waren de jongen en hun ouders betrouwbaar?

Zouden de bijeenkomsten geheim kunnen blijven?

Zou er niemand zijn die zijn mond voorbij praatte?

Gelukkig bleek werkelijk alles in orde. Nooit is er maar iets uitgelekt aan de vijand.

De naam Admiraal van Kinsbergen werd gekozen in overleg met de heer van Uhm, in 1943 bode op het gemeentehuis van Beverwijk op de Breestraat, omdat de man in Beverwijk had gewoond op huize Adrichem en in de franse tijd onder napoleon ook ondergrondse bewegingen hielp tegen de fransen.

De groep werd opgericht tijdens een boottochtje naar Amsterdam door jongens uit de 5^e klas van de Vondelschool.

De Khaki-das werd gekozen omdat de second Streatham-Hill (Christ Church) groep in Londen, waar de heer van den Berg in 1929 als Voortrekker werd geïnstalleerd, deze daskleur heeft. Deze groep bestaat nog steeds en de groep M'hkala Panzi die na de oorlog werd opgericht door de heer van den Berg heeft daar nog steeds contact mee.



De bijeenkomsten werden om de beurt, op woensdagmiddag, bij de jongens thuis gehouden of buiten op een apart duinterreintje bij de Nollen van Jonkheer Boreel. Een bijeenkomst begint standaard met het hijsen van de vlag. Dit werd opgelost door het omdraaien van een schilderijtje van de Wijkertoren dat aan de muur hing, achterop stond namelijk de afbeelding van de Nederlandse vlag. De jongens hadden alle een zelfgekozen indiaanse naam en de klassenkaarten (aftekenkaart waarop de verworven vaardigheden werden bijgehouden) waren in geheimschrift getypt, zodat ervoor gezorgd was, dat er niets aan de vijand zou uitlekken. Om de veertien dagen werd er een kampvuur gemaakt of was er een troepoefening.

Hierboven: Bord met de installatiedata van de oprichtingsgroep met de indianennamen en de datum van installeren

De EHBO bijeenkomsten en cursussen waren op de zolder van de heer Ridderikhof in de Koolstraat en deze werden goed bezocht. Toen men in de Spertijd na 19.00 uur niet meer op straat mocht komen, ontving de groep van de meewerkende Beverwijkse politie een 'Ausweiss' dat de jongens 'Franse les' kregen en dan wel naar buiten mochten.

Er werden weekendkampen georganiseerd op het erf van een boer bij de Ham (gemeente Krommenie) waar de groep naar toe liep met een beladen handwagen langs de uurlinie door gedeeltelijk onder water gezette landerijen. Ook werd er gekampeerd bij boer Bakker in Uitgeest. Er werden ook gezamenlijk oefeningen gehouden met de padvindergroep 'Die Wijckers'. Tevens werd er vaak gekampeerd in Bussum op het terrein van hopman Pompe, hopman te Bussum.

Een bijzonder uitje was het bezoek aan de graf tombe van Admiraal van Kinsbergen in Amsterdam.

Toen Beverwijk moest evacueren na de slag om Arnhem in september 1944, verhuisden verschillende Verkenner naar de Zaanstreek, waardoor de oefeningen schriftelijk werden voortgezet, totdat ook de postdienst werd opgeheven. Nu was alleen nog vervoer mogelijk op een fiets met antiplof banden of gewoon lopend.

Tijdens de Hongerwinter van 1944-1945 hielp de groep bij de Centrale Keuken met het opscheppen van de watersoep uit de gamellen.

De bijeenkomsten werden steeds schaarser omdat de jongens er steeds op uit moesten om eten en hout op te scharrelen en de verlichting was uitgevallen. Lichtpuntjes waren de binnenkampvuren bij (waarschijnlijk) de familie de Ruiter op de Zeestraat, samen met 'Die Wijckers' ter gelegenheid van St. Joris (23 april) en Kerstmis.

In 1945 vond de groep onderkomen op de zogenaamde 'Vinkenbaan' vlak bij de toen nog veel kleinere Hoogovens. Het was een mooi terrein maar de Hoogovens had het terrein nodig voor het bouwen van een grote zoutloods van de Mekog. Er werd uitgeweken naar het bunkercomplex ten westen van de Creutzberglaan, nabij de begraafplaats Duinrust. In deze bunkers hadden de Duitsers een grote luchtafweerinstantie gehad. Het complex bestond uit een grote bunker met daar omheen 4 kleinere bunkers voor de kanonnen.



Onder de grond was in elke bunker een aantal vertrekken die als verblijf voor de soldaten hadden gediend. Hier hebben zij 5 à 6 jaar lang gezeten totdat in 1953 hopman van de Windt een nissenhut aan de groep schonk als troefhuis. De bunkers zijn overigens in 1957 afgegraven en geëgaliseerd en maken nu deel uit van de begraafplaats.

Bijzonder vermelding mag zijn dat tijdens de stormramp van de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 alle groepen verbleven op kasteel Assumburg. Door de regen en de storm kletterden de leien en regende het bij diverse zalen in. Door de jongere verkenner ging het verhaal dat het spook van Assumburg rond waarde.

In 1954 kwam er een verzoek van 'Die Wijckers' om, voor een met hun bevriende padvindergroep uit Schotland, the 19^e Midlothian groep, logies te verzorgen bij ouders thuis. Hieruit ontstond een blijvend contact met de Schotse groep dat resulteerde in een tegenbezoek in 1957 en 1960.

In 1957 werd de Pajama, de Padvindere Jamboree Markt bij de Emmaschool op het Moensplein gehouden om gelden bijeen te krijgen. De bedoeling was om geld bijeen te brengen zodat de groep op zomerkamp kon.

De heenreis voor het bezoek van 1957 aan de Schotse 19^e Midlothian groep in Loanhead was een hoogtepunt aangezien de veerboot naar Harwich volledig was overgenomen door de Europese padvindere die op weg waren naar de Jamboree in Londen.

In 1965 werd het terrein waar de drie groepen 'Die Wijcker Duinjaghers', 'Wiahawa', en de 'Admiraal van Kinsbergen' gezamenlijk gebruik van maakten drastisch verkleind door de gemeente Beverwijk het terrein nodig had voor de uitbreiding van de begraafplaats. Hiervoor moest de oude Nissenhut worden gesloopt en weer opnieuw worden opgebouwd wat een flinke klus was.

Kort daarop kreeg de groep de kans om de noodwinkel van Bakkerij Klees te kopen voor een gulden. Deze stond oorspronkelijk aan de Baanstraat er werd dus verplaatst naar het padvindere duin.

De yell van de padvindergroep AvK was bij het 25 jarig bestaan in 1968:

Avk rarara tsjie tsjoe tsjee hier groep twee beverwijk npv.

Vrij vertaald:

Admiraal van Kinsbergen, rarara tsjie tsjoe tsjee, hier groep twee, Beverwijk, Nederlands Padvindere Vereniging.

Groep twee staat voor het feit dat de AvK de tweede opgerichte padvindergroep in Beverwijk was.



Hiernaast: schild geschonken door de marine ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de groep. Er zijn drie schepen van de Koninklijke marine geweest met de naam Van Kinsbergen, te weten Hr. Ms. Van Kinsbergen (1939), Hr. Ms. Van Kinsbergen (1980) en MOV van Kinsbergen (1999). Het schild is van het schip van 1980. In 1993 bezocht de groep het schip dat op 1 maart 1995 uit de vaart werd genomen en naar Griekenland werd verkocht. Toen werd het schild uiteindelijk aan de groep geschonken.



Op 12 maart 2005 kregen de drie scouting groepen bezoek van een delegatie o.l.v. de toenmalige burgemeester Weterings. Die kwam vertellen dat er op het scoutingterrein grote veranderingen op til waren. De Westelijke Randweg stond op het punt om te worden aangelegd, langs en door het terrein. Ter compensatie komt er een Groen en Waterplan, waardoor het terrein in een parkachtige omgeving zal worden veranderd.

De AvK had hier het minste last van maar dit leidde wel tot de oprichting van de Stichting Scouts Beverwijk, een aanspreekpunt van alle drie de groepen voor de gemeente Beverwijk.

Het stenen gebouw waar de bevers, welpen en scouts draaien heet De Mund. Dit is de afkorting van Met Uniform Niet Drinken

Het houten gebouw waar de explorers, de roverscouts en de plusscouts draaien heet De Ciraba naar het Jungleboek van Rudyard Kipling. Het is een samentrekking van de namen Chill, Raksha en Baloe. Drie van de karakters uit het boek.



De scoutfit van de groep is nog steeds de kaki das met het wapen van Admiraal van Kinsbergen erin.

Heraldische beschrijving: Het wapen is gevierendeeld. De kwartieren I en IV zijn van keel (rood) met daarop een berg van argente (zilver), bestaande uit zes, terrasvormige op elkaar geplaatste, ronde toppen. De kwartieren II en III zijn in lazuer (blauw) met daarop een gans naar rechts gewend in argente (zilver).

Bij de AvK zijn de volgende speltakken actief:

Bevers : 5-7 jaar. Aantal leden 3 met 4 leidinggevenden komen op zaterdag bij elkaar van 11 uur tot half 2. Hun scoutfit is vuurrood.

Welpen: 7-11 jaar. Aantal leden 30 met 5 leidinggevenden komen op zaterdag bij elkaar van half 2 tot half 5. Hun scoutfit is appeltjesgroen.

Scouts: 11-15 jaar. Aantal leden 18 met 6 leidinggevenden komen ook op zaterdag bij elkaar van half 2 tot half 5, zij dragen een kaki scoutfit.

Explorers: 15-18 jaar. Aantal leden 10 met drie leidinggevenden hebben hun opkomst op vrijdag van 20:00 uur tot 22:00 uur. Hun scoutfit is een zandkleur.

Roverscouts: 18-21 jaar. Aantal leden 8 met een zelfbestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben hun opkomst op zaterdag van 20:00 uur tot 22:00 uur. Hun scoutfit is bordeauxrood. Voorheen was de naam van deze groep de Albert Schweitzerstam.

Plusscouts groep Zama (zendamateurs plusscout-groep): aantal leden 4 idem aan de roverscouts hebben hun opkomst elke 2de zondag van 2 tot 4 uur. Hun scoutfit is, net als de roverscouts ook bordeauxrood. Deze leden zouden eigenlijk bij de roverscouts behoren maar door het specifieke doel (zendamateurisme) vormen zij een aparte groep



De leiding draagt een scoutfit in dezelfde kleur als de speltak waar zij de leiding van hebben. Op de scoutfit zitten in ieder geval een spelteken van scouting nederland, een regiobadge, een naambandje van je groep, een speltakteken. De welpen hebben dan nog een nest teken en de scouts een ploegteken.

De bevers draaien in een land genaamd Hotsjietonia. In dit dorp zijn vaste bewoners. Het maakt bij de bevers niet uit welke van deze bewoners de teamleider is. Zo heb je voor de bevers Steven en Sterre Stroom, Bas bos en Rebel, Keet en Fleur kleur, Noa, Stanley Stekker, Professor Plof en Rosemarijn. Ook stuiter woont in Hotsjietonia, Hij vertegenwoordigt de bever zelf en is dus geen leiding. Elke naam staat voor een karakter met specifieke eigenschappen waar de leiding goed in is. Zo is Keet Kleur goed in knutselen en schilderen en doet professor plof de hele dag proefjes.



De welpen draaien in de Jungle. Zoals de bevers Stuiter hebben hebben de welpen Mogli. Leiders kunnen een naam kiezen uit de Jungle. Sommige namen zijn minder handig omdat deze figuren vijanden zijn van Mogli. De meest voor de hand liggende naam voor de teamleider is Akela, de welpenleider.



Padvinders belofte uit 1955

Op mijn eer belof ik ernstig te zullen trachten mijn plicht te doen tegenover God en mijn land iedereen te helpen waar ik kan en de padvinderswet te gehoorzamen

BELOFTE

Voor bevers: Ik belof mijn best te doen een goede bever te zijn. Samen te spelen en samen te delen.

Toelichting gebruik belofte bij bevers. Bevers kunnen de tekst netjes opzeggen en uit hun hoofd leren, maar het heeft voor de meeste bevers nog geen inhoudelijke betekenis. Je moet er niet vanuit gaan dat bevers hetzelfde begrip van een belofte hebben als oudere kinderen. Beloven is voor kinderen van deze leeftijd namelijk nog een vrij abstract begrip.

Voor welpen: Ik belof mijn best te doen een goede welp te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de welpenwet. Jullie kunnen op mij rekenen.

Voor scouts: Ik belof mijn best te doen een goede scout te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Jullie kunnen op mij rekenen.

Voor explorers: Ik belof mijn best te doen een goede explorer te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan. Jullie kunnen op mij rekenen.

Voor roverscouts: Ik belof mijn best te doen een goede roverscout te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk

om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan. Ik wil ontdekken op welke manier ik een bijdrage kan leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting. Jullie kunnen op mij rekenen.

Voor kaderleden: Ik beloof mijn best te doen goede leiding te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil jullie helpen goede scouts te zijn en jullie stimuleren in je ontwikkeling. Ik wil dit samen met de andere leiding doen. Jullie kunnen op mij rekenen.

Deze belofte voor kaderleden kent twee facultatieve mogelijkheden:

1. Kaderleden die dit willen kunnen de naam van de speltak toevoegen aan het woord 'leiding'. De groep neemt hierin een besluit.
2. Kaderleden die dit willen mogen een eigen tekst toevoegen aan de bestaande beloftetekst. De huidige tekst is richtinggevend kader.

Facultatief is tevens de toevoeging 'met de hulp van God' achter de tekst 'Ik beloof', waarmee God staat voor de verschillende benamingen die hier vanuit verschillende geloofsrichtingen voor worden gebruikt.

Voor (plus-scout) leden: Ik beloof mijn best te doen in mijn rol een goede bijdrage te leveren aan Scouting. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik doe mijn best een bijdrage te leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting. Jullie kunnen op mij rekenen.

WET

Beverwet: Ik ben een bever. Wat bevers doen, doen we samen.

Welpenwet: Een welp speelt samen met anderen in de jungle. Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door. Een welp zorgt goed voor de natuur.

Scoutingwet (voor iedereen vanaf 11 jaar): Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze meer leefbaar te maken. Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door. Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur. Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.

Toelichting op de term waardebewust. In eerdere versies van de wet werd gesproken over sober en spaarzaam. Deze termen dekten echter de lading niet meer en daarom is er voor de term waardebewust gekozen. Waardebewust doelt erop dat we aan leden willen meegeven dat er veel waarde in dingen en situaties zit, waarvan we graag willen dat die wordt opgemerkt of bewust wordt beleefd, opdat zorgvuldig omgaan met dingen, omgeving of situaties ontstaat. Met waardebewust wordt dan ook bedoeld dat scouts zich bewust zijn van de waarde die dingen hebben, zodat ze bewuste en duurzame afwegingen kunnen maken.

