

WIST JE DAT..... CHÂTEAU MARQUETTE EN DE KASTEELTUINEN

.....In 1872 Marquette werd beschreven als omgeven met fraaie lanen en bosschen en heerlijke bloementuinen.

.....Het monument Marquette bestaat uit 6 onderdelen te weten: het hoofdgebouw, de historische tuin- en parkaanleg, de brug, de tuinvazen, het toegangshek en het koetshuis. Dit valt allemaal onder het rijksmonument.

.....De duiventoren van Marquette geen rijksmonument is maar een gemeentelijk monument.

.....De historische tuin- en parkaanleg bestaat uit 4 onderdelen, de oprijlaan, het kasteelterrein, het buitenpark en het sterrenbos.

.....Het kasteelterrein omsloten is door een dubbele gracht.

.....Het buitenpark gesitueerd is tussen de binnengracht en de buitengracht

.....Er nu niets meer te zien is van het buitenpark maar dat het terrein ten westen van het huis bestond uit parterres, zichtpaden, bosvakken met een geometrische aanleg en een waterkom. Het terrein in de zuidoosthoek tegen de buitengracht aan was de moestuin.

.....Het sterrenbos aanvankelijk een door 5 lanen gevormde ster was waarvan nu alleen nog de Marquettelaan, de Oosterweg en de oprijlaan herkenbaar zijn. Het molenbos was dus oorspronkelijk onderdeel van het sterrenbos.

Het pad recht tegenover de oprijlaan en het pad daar schuin op zijn de overige twee lanen die samen met eerder genoemde lanen de ster van het bos vormden.

.....De Haagse predikant, kanselredenaar en dichter J. Vollenhove in 1680 een lofdicht schreef over de tuinen van Marquette. Hij begon zijn lofdicht met: O Zegenrijk Marquet, juweel de Heerlykheden.

.....Hij verder nog schrijft: 't Zy dat ik wandel door uw net geplante dreven, die langer dan myn oog bykans bereiken kon, met kruin en groene lok tot aan de wolken zweven, Uw Lindelaan te dicht voor de ogen van de zon,

.....Hij verder nog de bloementuinen en de boomgaarden met fruit beschrijft, alsmede de vijver met baars, snoek en karpers en ververst door het 'duinnat'.

.....Het geheel nogal hoogdravend klinkt maar wel een goed beeld schetst van de pracht van de tuinen rondom het kasteel.

.....We precies weten hoe de tuinen er hebben uit gezien door twee bewaarde plattegronden van de tuinen uit 1751 en uit 1760.

.....Men in 1933 het plan had om het landgoed Marquette open te stellen voor het publiek.

.....De entreegelden van de openstelling elk voor een derde deel ten goede zouden komen aan de gemeente, de VVV en de toenmalige jonkheer Gevers.

.....Het opknappen en inrichten van het landgoed gedaan werd door werklozen die daarvoor, door een rijkssubsidie, 28 cent per uur bovenop hun uitkering zouden krijgen.

.....Het landgoed in 1934 klaar was en dat jaar 10.000 bezoekers had.

.....In 1935 ook het kasteel zelf werd opengesteld voor het publiek en er dat jaar een hondenrace met wel dertig honden in het wandelpark werd gehouden.

.....In 1937 er een grote bloementoonstelling werd gehouden waarvoor negenhonderd perken werden aangelegd met 500.000 bollen van hyacinten, tulpen, narcissen, krokussen, irissen enzovoort. Langs de oprijlaan werden 100.000 krokussen geplant.

.....De nakomelingen van deze aanplant op sommige plekken nog steeds te zien zijn.

