

Inwood Hill Park en prinses Naomi.

Inwood Hill Park is een natuurgebied van bijna 80 hectare op het eiland Manhattan. De geschiedenis van Inwood Hill Park en de omgeving gaat terug tot de tijd dat New York City nog in bezit was van de indianen.

De Wiechquaesgeck Indianen lieten er verschillende artefacten achter die later werden terug gevonden door zowel privé als stads archeologen. Deze vondsten bestonden uit potscherven, wapens, skeletten en schelp en beenderfragmenten. Door natuurlijke rotsformaties zijn er grotten in het park die langer en dieper waren tijdens de pre-columbiaanse periode toen de inheemse bewoners de omgeving bewoonden.

In het begin van de 20e eeuw werden er door archeologen twee Inheems-Amerikaanse begraafplaatsen gevonden. De skeletresten in het ene graf waren van een squaw en een kind, de andere bevatte een opperhoofd en zijn squaw.



Volgens de plaatselijke legende, werd het eiland Manhattan door de Hollanders van de Indianen gekocht voor F 60,00 waard aan snuisterijen op 5 november 1626. Dit zou gebeurd zijn op een verhoging op de kust van Spuyten Duyvil Creek. Om dit te gedenken plantten de Indianen een magnolia (tulpenboom) die er bijna 300 jaar heeft gestaan. De boom was ongeveer 60 meter hoog en meer dan 2 meter in diameter. De boom is allang dood. Er staat nu een plaquette die de plek en de gebeurtenis herdenkt. Nog steeds staan er in Inwood Hill Park een aantal van de oudste magnolia's van Manhattan

Tijdens de jaren 30 van de vorige eeuw werd het park bewoond door Prinses Naomi, een lid van de Algonquin-indianen. Zij runde een Inheems-amerikaanse winkel en museum in het park. Er was ook een Indian Life Reservation welke werd geëxplodeerd door Inheems-amerikanen. De organisatie gaf rondleidingen door de grotten, demonstreerde inheemse kunst en handwerk en had een bibliotheek met boeken over Amerikaanse Indianen.



Prinses Naomi en haar kleinkinderen rond 1930 en de tulpenboom met hut rond 1913.

De echte naam van prinses Naomi was Naomie Kennedy afkomstig van New Orleans en als we de verhalen mogen geloven was zij van een nazaat van de Cherokees. (De oorspronkelijke bewoners van het gebied waren de Lenape-indianen)

Volgens een colum in de New York Evening Post uit 1935, getiteld "A Good Time on a Quarter," konden touristen en nieuwsgierige New Yorkers en hun kinderen de ondergrondse naar 207th Street nemen en lunchen met een Indiaanse met een gouden tand.

Deze Indiaanse was Naomie. Volgens de schrijver van het artikel, Henry Beckett, was 'naast de boom, nu stervende, een klein bruin huis met groene blinden. Ga naar de veranda. Tenzij je pech hebt, zijn er Indiaanse dapperen en squaws in schommelstoelen die souvenirs maken en kralen. Spreek dapper want er is geen tomahawk op het terrein en vraag naar prinses Naomi. En ofschoon haar huid koperkleurig is, is haar lach van goud want zij heeft een gouden tand. Ze draagt Indiaanse kleding met veel kralenwerk

'Cherokees,' zo zegt zij, 'Hebben hier niet veel, dus ik ben blij dat ik deze hut heb. Ik kom van Oklahoma en mijn stam leefde in Georgia waar zij Engels leerden spreken. Ik heb altijd naar New York gewild, maar mijn zoon, een bokser, -zijn naam is Billy Kennedy- vertelde mij dat ik het niet zou uithouden in een gewoon huis met verwarming, dus hij solliciteerde uit mijn naam naar de functie van conciërge (caretaker) hier.

En zo gebeurde het dat een Cherokee prinses de koningin werd van Inwood Hill Park. Naomie vertelde verder aan de journalist dat zij de baan al zes jaar had. 'Al de Indianen van de stad, ongeveer 600 van 50 verschillende stammen komen hier regelmatig. Sommigen maken manden, armbanden en moccasins. Ik kan met allemaal omgaan, Iroquois, Algonquians, Mohawks, allemaal. Ik ben de vice-president van de verenigde Indianen van Amerika, een organisatie hier in Brooklyn. Op 29 september is het de dag van de Indianen hier, een grote dag waarop veel te doen is.'

Niagara Falls Gazette, Dec. 24, 1932

In 1932 zag Naomie een groep van bijna 30 kinderen van Inwood glijden en spelen op de bevroren Spuyten Duyvil. Volgens het artikel uit de Niagara Falls Gazette van 24 december waarschuwde Naomie de kinderen dat het ijs gevaarlijk was maar de kinderen negeerden haar waarschuwing. Korte tijd later begaf het ijs het. Naomie en haar zoon Bill waren niet in staat de tragedie te stoppen. Zij zagen de kinderen vanuit het raam van hun hut in het koude water vallen. Terwijl de natte en bibberende kinderen uit het water kropen met behulp van Naomi en haar zoon, vonden veel van hen beschutting in Naomie's hut. Onfortuinlijk verdronk één van de kinderen, de 10 jaar oude James 'Red' McGuire, in het koude water.



Naomi werd waarschijnlijk geboren op 5 oktober 1871 in New Iberia, Louisiana (volgens haar overlijdensakte). Haar volledige naam was Marie Noemie Boulerease Constantine Kennedy als dochter van Olivier Boulerease and Josephine Darby. Zij trouwde met Alexander Joseph Constantin en voor een tweede keer met William Witcher Keniday. Ze kreeg twee kinderen. Tussen 1935 en 1940 verdween de prinses uit zicht. Zij stierf in New Orleans, LA op 24 september 1959 op 87-jarige leeftijd en ligt begraven op het Saint Louis Cemetery, LA.