

Wist je dat....over de dom van Utrecht en van Keulen?

De Dom van Utrecht is een markante gotische kerk in het midden van de Nederlandse stad Utrecht. De kerk werd vanaf 1254 gebouwd als de kathedraal van het bisdom Utrecht en was gewijd aan Sint-Maarten. Sinds 1580 is de kerk protestants. De 112,32 meter hoge Domtoren is de hoogste kerktoren van Nederland en het hoogste gebouw van Utrecht.



Foto door Thomas Wolf

De dom van Keulen (Dom St. Peter und Maria) is een gotische kathedraal in het centrum van de Duitse stad Keulen. Het is de hoofdkerk van het aartsbisdom Keulen. Het is de grootste kathedraal in Duitsland en een van de grootste van Europa. De bouw begon op 15 augustus 1248 en duurde 632 jaar. De officiële opening was in 1880. Vanaf de 157,38 meter hoge noordtoren en de 157,31 meter hoge zuidtoren (beide 509 treden), kan men de hele stad overzien.

De Dom van Keulen 'erft' 364.000 euro. Een 80-jarige Engelse heeft vrijwel haar hele vermogen nagelaten aan het meest bezochte monument van Duitsland. Voorwaarde is dat het geld wordt besteed aan de reparatie van schade die tijdens de Tweede Wereldoorlog is aangericht door bombardementen van de Britse luchtmacht.

De Dom van Keulen werd tijdens de oorlog zwaar beschadigd. Zo ontstond onder meer in 1943 een gapend gat in de noorder toren. Dat werd opgevuld met 27.500 bakstenen om instorting te voorkomen. Dat bekendste litteken van de Dom, de Kölner Domplombe, bleef tot in 2005 zichtbaar.

Al is de dom in de Tweede Wereldoorlog geraakt door veertien zware luchtbommen, hij heeft de oorlog wel zonder desastreuze schade overleefd, omdat hij door de Amerikaanse vliegeniers werd gebruikt als oriëntatiepunt.

Bijna 90% van Keulen was platgebombardeerd. Vele jaren van restauratie volgden en pas in 1956 was de kathedraal grotendeels weer hersteld. Sommige wonden van de oorlog zijn nog niet gerepareerd en gerestaureerd. Alleen al het feit dat de dom een eeuwigdurende bouwput is waar constant aan wordt gewerkt, laat zien dat de kathedraal voor veel mensen een grote waarde heeft. De instandhouding van de dom kost circa 14 miljoen euro per jaar.



De bombardementsschade door de oorlog

In de torens hangen 11 luidklokken die samen goed zijn voor een gewicht van 52.158 kg. De grootste klok is de Sankt-Petersglocke, familiair *Dicker Pitter* ('dikke Pieter', 24.000 kg + 600 kg klepel). Deze klok uit 1923, gegoten door de *Gebrüder Ulrich* in Apolda, is de grootste klok ter wereld die met vliegende klepel wordt geluid. Zij verving de beroemde Kaiserglocke of *Gloriosa* van 27.180 kg, die tot 1918 in de zuidelijke domtoren hing. De klokken kennen een strikte luid-orde, die is vastgelegd door het kapittel. Dikke Pieter mag enkel luiden op katholieke hoogfeesten, de dood van een Keuls aartsbisschop en pausverkiezingen. Bij hoogfeesten mag Dikke Pieter eerst het feest inluiden, nadien volgen de andere klokken.