

De kikker op de hoek van de Prins Bernhardlaan

Aan de overkant van de straat heeft een schoolgebouw gestaan dat in de loop van de jaren verschillende bestemmingen heeft gehad. Er zat oorspronkelijk een openbare mulo- en avondschool in en later nog een mytylschool van de zorginstelling Heliomare. De school kreeg telkens een andere naam maar de bijnaam, Groene Kikkerschool is altijd gebleven. De naam is te danken aan het beeld van de groene kikker naast de school. Een beeld van Janneke B. Ducro dat in 1959 geplaatst werd bij de ingang na een restauratie van de school. Waarschijnlijk één van de meest aansprekende beelden van Beverwijk. Het beeld staat op een sokkel met daarop een natuurstenen plaat waarop de kikker zit. De kikker zelf is ook van natuursteen.

