

AAGTENPOORT Beverwijk, 8 maart 1962

Verbindingsweg tussen de twee delen van de Sint Aagtendijk. Dit stukje weg loopt onder de A9 door.

Agatha stierf als jonge maagd op Sicilië de marteldood in 251. Als christen weigerde zij de minnares te worden van de heidense, Romeinse consul Quintianus. Zij werd eerst in een bordeel geplaatst maar na haar herhaalde weigering gezeseld en gemarteld. Haar beide borsten werden afgesneden tot zij bezweek. Na haar dood werd zij heilig verklaard. Zij wordt afgebeeld met in haar rechterhand een nijptang en links een schaal met haar borsten. Volgens de legende redde zij in 882 een meisje te Beverwijk van verkrachting door een Noorman door in een fel licht te verschijnen en het meisje te beschermen.



SINT AAGTENDIJK Wijk aan Zee en Duin, 31 oktober 1900

Aangelegd in de tweede helft van de 12^e eeuw. Het begin lag bij het Hofland en liep door tot de Zuidermaatweg. In dezelfde werd de dijk doorgetrokken tot de Startingerdijk bij Akersloot. De dijk beschermde de lagere delen van Noord-Kennemerland tegen overstromingen van de Wijkermeer.

SINT AAGTENDIJKSTRAAT Beverwijk, 7 maart 1919

Dit is tegenwoordig de Van Hogendorpstraat. Na de fusie van Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin in 1936 werden een aantal straatnamen gewijzigd. Om verwarring met de Sint Aagtendijk te voorkomen gebeurde dat ook met de Sint Aagtendijkstraat.



SINT ODULFSTRAAT Beverwijk, 26 mei 1936

Sint Odulphus is de patroonheilige van de zeevarenden en daarom schutpatroon van Wijk aan Zee. Zijn geboortjaar en sterfjaar zijn onbekend. Zijn feestdag valt op 21 juni. Hij was pastoor in Oirschot en later kannunik in Utrecht. Daarna werd hij als prediker naar Friesland gestuurd. Hij wordt afgebeeld met drie gouden appels of met een engel die hem een gouden appel aanbiedt.