

JAN DE WINDSTRAAT, JAN DE WINDBANK, INSULINDESTRAAT

JAN DE WINDSTRAAT, beverwijk 1 maart 1962

Jan de Wind werd geboren op 1 juni 1840 te Heerenveen en is overleden op 16 mei 1924 te Beverwijk. Als militair had Jan meegevochten in de bloedige Atjeh-oorlog in 1874. Nadat het twee keer mislukt was om Atjeh te veroveren werd er in 1874 een leger van 13.000 man sterk op de been gebracht. Onder leiding van generaal van Swieten ving de oorlog aan. Het gewenste resultaat werd niet bereikt maar de oorlog kostte het leven van meer dan 1000 Nederlandse militairen en 2000 Atjehse krijgers. Tijdens de verovering van het kraton Kota Radja, waar de sultan van Atjeh zijn bestuurscentrum had, wist Jan de Wind als koerier zijn taak onder zeer moeilijke omstandigheden te volbrengen. Tijdens één van zijn missies werd zijn paard onder hem vandaan geschoten. Onder hevig vijandelijk vuur wist hij te voet zijn opdracht te voltooien. Na zijn diensttijd woonde Jan met zijn gezin onder erbarmelijke omstandigheden in een hofje aan de Breestraat. Na zijn overlijden werd hij met militaire eer begraven op het kerkhof Duinrust. Jan was ridder 4^e klasse van de Militaire Willemsorde, de hoogste militaire onderscheiding in Nederland.

JAN DE WINDBANK

Na het overlijden van Jan de Wind op 16 mei 1924 werd er onder leiding van de heer L. Th. Slingerland een gedenkbank ter ere van Jan de Wind geplaatst op de Halve Maan. Na de renovatie van het Kerkplein bij de wijkertoren besloot de gemeente om de bank hier heen te verplaatsen.

INSULINDESTRAAT, Beverwijk 16 mei 1950

Het woord insulinde werd door Multatuli in 1860 gebruikt in zijn boek 'Max Havelaar'. Hij gebruikte het, door hem gecreëerde, woord ter aanduiding van de Indische archipel, het voormalige Nederlands Oost-Indië. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord insula dat eiland betekent. Tegenwoordig is dit de republiek Indonesië.