

Straatpraat 6

NEELTJE SNIJDESHOF Beverwijk, 12 maart 1987

Cornelia Snijders werd geboren op 24 januari 1833 te Wijk aan Zee en is daar overleden op 21 augustus 1918. Zij was 35 jaar lang de badvrouw van Wijk aan Zee. Wijk aan Zee werd in die periode ontdekt als kuuroord. Het zeewater zou een geneeskrachtige werking hebben. Zij heeft honderden toeristen geleerd hoe zij veilig moesten baden. Zij had een gezin met 5 kinderen maar was iedere morgen trouw op haar post. Weer of geen weer was zij de gehele dag op het strand, tot zij blind werd. Zij was een stoere, sterke vrouw. Wars van grootdoenerij met een sterk vrijheidsgevoel en een onafhankelijke natuur.

Zij werd meerdere malen geschilderd zonder dat zij dit zelf wist. Zij was breed en zwaar gebouwd, kort van stuk met een markant hoofd, getekend met scherpe lijnen en tot een diep brons gebruid. Een dankbaar schildersontwerp.



BOOTHUISPLEIN 30 november 1953

Aan het plein heeft het voormalige boothuis van de Koninklijke Noord-en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij gestaan. Het boothuis werd in 1950 in gebruik genomen. Vanaf deze locatie kon de reddingboot uitrijden naar de De Zwaanstraat maar ook via de Hoogeweg naar de Reyndersweg om zo bij de Noordpier uit te komen. De eerste reddingboot die hier werd gestationeerd was vernoemd naar Dokter Büller, de eerste chirurg van het Rode Kruis Ziekenhuis.

