

REGULIERSSTRAAT/REGULIERSDWARSSTRAAT Wijk aan Zee en Duin, 12 mei 1932

Deze twee straten zijn vernoemd naar het klooster dat hier vlakbij heeft gestaan. De naam is geopperd door het Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen. Dit adviesbureau was betrokken bij de bouw van de nieuwe woningen aan de beide straten.



De aanduiding op de kaart van 1560

REGULIERSKERKPADT

Dit pad liep ten noorden van en evenwijdig aan de Peperstraat. Het verbond de Munnikenweg met de Kerkbuurt. Ten oosten eindigde het pad op het voormalige kloosterterrein. De naam staat in een verkoopakte van 1638.

SIONSTRAAT Beverwijk, 30 november 1955

Een verwijzing naar het voormalige klooster. Voorheen was dit de Oosterwijkstraat. Sion is een van de bergen van Jeruzalem. Vroeger lag hier het oude Jeruzalem van David en Salomo. Tegenwoordig is dit het joodse kwartier van de huidige Oude Stad. Op de berg Zion zou zich het graf van koning David bevinden, zou het Laatste Avondmaal hebben plaatsgevonden, en zou Maria zijn gestorven.



VISSCHERSTRAAT Beverwijk, 30 december 1913

De straat is vernoemd naar Geryt de Visscher, vicaris van de parochiekerk in Beverwijk. Hij schonk op 20 oktober 1427 een stuk grond voor de bouw van het klooster Sion.

WINDESHEIMERSTRAAT Beverwijk, 2 december 1997

Het regulierenklooster Sion behoorde tot de Windesheimer-congregatie. De naam is dan ook een verwijzing naar zowel het klooster als de congregatie waartoe deze behoorde.

MUNNIKENWEIDE/WEG MOCKEWEG/MONNICKENWECH/MONNICKEWEG/MUNNEKE WECH/MUNNICKE WECH

De aanduiding monnik waar al deze straatnamen van zijn afgeleid is eigenlijk niet correct. De bewoners van het klooster Sion waren geen monniken maar werden in de volksmond soms wel zo genoemd. Met de aanduiding monnik wordt iemand bedoeld die vanuit religieuze overtuiging afziet van het stichten van een gezin en die voor een speciale levensinvulling kiest.

HENDRIK MANDEWEG Burgemeestersbesluit, 4 oktober 1941

Voorheen was dit de Cornelis Amsestraat. Hendrik Mandé was een schrijver van proza. Hij is omstreeks 1360 te Dordrecht geboren en overleden in 1431 in het regulierenklooster te Beverwijk. Hij was klerk aan het grafelijk hof te Den Haag, later sloot hij zich aan bij de Broederschap des Gemeenen Leevens. Nog weer later trok hij zich terug in het klooster bij Windesheim. Tijdens een reis waarbij hij ook Beverwijk aandeed overleed hij in het klooster te Beverwijk. Hendrik Mandé schreef in het Nederlands en zijn werken worden gerekend tot de beste proza, wat de moderne devotie heeft nagelaten.