

DE LUNETTEN Beverwijk, 13 mei 1976

De straten rond de lunetten 12, 13 en 14 in Beverwijk heten bijna allemaal "De Lunetten".

KRAYENHOFFLAAN Heemskerk, 22 december 1977

De straat tussen de lunetten 8 en 10 in Heemskerk is vernoemd naar kolonel Krayenhoff

(Krayenhofflaan). Corneli(us) Rudolphus Theodorus baron Krayenhoff (Nijmegen, 2 juni 1758 - aldaar, 24 november 1840) was een Nederlands natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige, cartograaf en tegen wil en dank korte tijd Nederlands minister van Oorlog. Aan het eind van 1794 nam Krayenhoff dienst in het Franse leger.

In 1796 werd hij directeur van de Hollandse fortificaties en verhuisde naar Muiden. Vanaf 1798 was hij betrokken bij de nieuw te organiseren Rijkswaterstaat, nadat de soevereiniteit van de provincies was opgeheven. Hij woonde de veldtocht tegen de Russisch-Engelse invasie van 1799 bij (Slag bij Castricum) en adviseerde de legerleiding. Krayenhoff was inmiddels begonnen met wat zijn levenswerk zou worden: de driehoeksmeting, zodat Nederland gedetailleerd in kaart kon worden gebracht. Krayenhoff hield zich bezig met het vaststellen van het Amsterdams Peil. Lodewijk Napoleon was zeer op hem gesteld en bood hem diverse functies aan. Krayenhoff was tien maanden Minister van Oorlog en organiseerde de verdediging van Amsterdam. De aanleiding was een dreigende invasie van Napoleon Bonaparte. Daarmee gaf Krayenhoff de eerste aanzet tot de Stelling van Amsterdam, toen de Posten van Krayenhoff, soms ook wel de Oude Stelling van Amsterdam genoemd.



BASTION Beverwijk, 5 september 1985

De naam van deze straat was al op 22 december 1977 door de gemeenteraad van Heemskerk vastgesteld omdat de straat grotendeels in deze gemeente ligt. De naam is een verwijzing naar de nabijgelegen geheel gerestaureerde lunet. Het is evenwel een foutieve benaming omdat een bastion weliswaar dezelfde vorm heeft maar in tegenstelling tot een lunet geen dode hoeken kent.

BATTERIJWEG

De naam van de weg staat vermeld in het proces-verbaal van grensbepaling van de gemeente Wijk aan Zee en Duin van 24 september 1818. De weg was de gemeentegrens tussen Wijk aan Zee en Duin en Heemskerk. De naam is ontleend aan het nabijgelegen Lunet nr 7. Deze weg zou de latere Marktweg kunnen zijn.

In Heemskerk, nabij lunet 8 aan de Maerten van Heemskerckstraat staat de basisschool "KBS Lunetten".