

Meester van Lingenlaan Beverwijk, 1 maart 1932

Oorspronkelijk was dit een voetpad dat was gelegen tussen de tuinderijen van de Engelsch Hollandssche Kweekerij Maatschappij. Het pad was van een particulier, de heer Velthuyzen van Zanten. Deze had aan een paar Beverwijkers toestemming verleend om het pad te gebruiken. Deze waren in het bezit van een sleutel voor het openen en sluiten van de toegangshekjes. Ook de onderwijzer van Lingen was in het bezit van een sleutel. Hij gebruikte het pad om naar de lagere school aan de Breestraat te gaan. In 1916 kreeg het pad een openbaar karakter door de stichting van een visconservenfabriek door de eigenaar. Het pad kreeg toen ook een klinkerbestrating. Door middel van twee ijzeren palen nabij de Koningstraat werd nog wel het rijverkeer geweerd. In 1918 kwam het pad in het beheer van de gemeente. Toen werd ook een naam vastgesteld en wel Dwaarsstraat-Koningstraat. In 1932 besloot de gemeenteraad de weg te noemen naar de onderwijzer Jacob van Lingen. De bevolking sprak al jaren over het 'Meester van Lingenlaantje'.



Jacobus van Lingen werd geboren in Cothen (Utrecht) op 14 februari 1851 en overleed in Beverwijk op 25 mei 1937. Hij werd in 1883 benoemd als schoolhoofd van de Openbare school aan de Breestraat. Later werd dit omgebouwd tot het Luxor Theater. Hij introduceerde in 1883 een jaarlijks schoolfeest om schoolverzuim tegen te gaan. Dit schoolfeest hield onder andere een bootreisje naar Artis in Amsterdam in. Hij was ook één van de initiatiefnemers van de Nijverheidsschool voor ambachtslieden en van de Huishoud- en Industrieschool. Ook was hij actief betrokken bij de heropricting van de Beverwijkse Harmoniekapel en de Beverwijkse Gymnastiekvereniging.

Deken Waarestraat Beverwijk, 12 december 1933

Adrianus Waare werd op 6 maart 1854 geboren te Oude Tongen en overleed op 7 februari 1925 te Beverwijk. In 1874 werd hij tot priester gewijd. Na 3 jaar in Den Haag als kapelaan, 16 jaar in Hageveld als professor aan het seminarium aldaar en 3 jaar als deken en pastoor te Weesp werd hij in 1899 benoemd in Beverwijk. Hier realiseerde hij een RK Jongensschool en het Sint Josephgesticht aan de Hobbesteeg (bedoeld voor de verpleging van wezen en ouden van dagen). Ook was hij actief voor de bouw van een nieuwe kerk aan de Breestraat en hij was jarenlang lid van de commissie tot wering van het schoolverzuim. In augustus 1924 vierde hij nog zijn gouden priesterjubileum.

