

Een beker met daarop gedrukt het embleem van de scoutinggroep Elfregi. De beker is uit 1989 en is uitgegeven ter ere van het 60-jarige bestaan van de landelijke scoutinggroep Elfregie die voortkomt uit de 3 Doopsgezinde kerkgemeenschap. Deze groep is dus opgericht in 1929. In paars een opdruk met het randschrift "ELFREGI 1929-1989" om het scouting embleem (Franse Lelie) heen. De geschiedenis van de Elfregi gaat terug tot 1929, toen verschillende jongeren uit de doopsgezinde gemeente het initiatief namen om in clubverband bijeen te komen. Elspeet, Fredeshiem en Giethoorn - afgekort tot Elfregi- waren de plaatsen waar de eerste kampen van de Doopsgezinde Jongens- en Meisjesclub Zaanstreek naartoe gingen. Overal in het land ontstonden clubs en verenigingen en dat wilden zij ook. De activiteiten van Elfregi bestonden uit wandelen, kamperen, fietsen en met elkaar achterover leunen. Het waren activiteiten die ook bij de in die jaren zeer populaire padvinderij gedaan werden.



Tijdens de bezettingsjaren groeide het verlangen om zich bij de padvinderij aan te sluiten. Zodra dit in 1945 mogelijk was, meldde de Zaanse Elfregi zich aan bij de NPV voor de jongens en het NPG voor de meisjes. Veel doopsgezinde kerkgemeenten startten vervolgens een Elfregi-padvinders- of padvindstersgroep.