



Het spreekwoord is: Aan de ene voet een schoen, de ander blootvoets

De betekenis is: Evenwicht is belangrijk