



Het spreekwoord is: Geloof nooit iemand die in de ene hand water en de andere hand vuur draagt

De betekenis is: Wees niet lichtgelovig, niet iedereen is het vertrouwen waard