



Het spreekwoord is: Daar zijn de daken met vlaaien bedekt.

De betekenis is: Erg rijk zijn/overvloed hebben. Van gekkigheid niet weten wat men met zijn geld moet doen. Men heeft zoveel geld dat het teveel aan eten wordt gebruikt als dakpannen.