



Het spreekwoord is: De een scheert de schapen, de ander de varkens

De betekenis is: De een heeft de wol oftewel het voordeel, de ander waardeloos varkenshaar oftewel het nadeel