



Het spreekwoord is: Men moet de schapen scheren al naar gelang er wol is.

De betekenis is: Men moet niet tegen elke prijs voordeel willen nastreven. Als je een schaap te snel scheert is de wol te kort, beter is te wachten tot de wol lengte heeft dan is de vacht zwaarder en krijg je meer uitbetaald. In Beverwijk zouden we zeggen: Men moet de aardbeien plukken als ze rijp zijn.