



Het spreekwoord is: Wat heb je aan een mooi gedekte tafel als die leeg is?

De betekenis is: Lichamelijke behoeften gaan voor zintuiglijke. De inhoud is belangrijker dan de buitenkant.