



Het gezegde is: God schiep de wereld maar de Hollanders schiepen holland.

Door het inpolderen en droogmaken heeft Nederland de oppervlakte van het beschikbare land bijna verdubbeld waardoor men in het buitenland denkt dat ons hele land ontstaan is door het aan het water te onttrekken. Van René Descartes, een Frans filosoof, komt daarom de uitspraak "*Dieu créa le monde, mais les Hollandais créèrent la Hollande*".