



Het spreekwoord is:

De reis is nog niet ten einde als men kerk en toren herkent.

De betekenis is:

Geef niet op voor het doel geheel is bereikt.

Denk niet dat je er al bent als het einde in zicht is. Het laatste stukje kan het moeilijkste zijn oftewel de laatste loodjes wegen het zwaarst.